

The Olympian

Donderdag 28 November 2024

#5

De eerste sneeuw!

Afgelopen woensdag, 20 november, was het zover: de eerste sneeuwvlokken van het jaar vielen uit de lucht! Veel leerlingen zagen het tijdens de pauze en konden hun enthousiasme nauwelijks verbergen.

Hoewel het maar een dun laagje was dat snel weer smolt, bracht het toch een vleugje wintergevoel naar onze school. Helaas bleef het bij een kort bezoek van de sneeuw. Toch was het een mooi moment om even bij stil te staan: de winter komt eraan!

Heb jij ook zin in een wit landschap? Laat ons weten wat jouw favoriete sneeuwactiviteit is! Wie weet ligt er binnenkort genoeg sneeuw om die plannen uit te voeren. ❄️



Schoolfeest

Ook dit jaar organiseren we op Olympia een schoolfeest. In de avond van 12 december zal het feest op Olympia weer losbarsten!

Waar vorig jaar veel leerlingen in een foute kersttrui kwamen, gooien we het dit jaar over een hele andere boeg.

Het thema voor dit jaar is ...

Glitter & Glamour! Dus trek je mooiste pak of jurk uit de kast en kom naar het schoolfeest!

Wat moet je doen om erbij te kunnen zijn? Koop je kaartje in de pauzes op 2, 3 en 4 december bij de receptie! Een kaartje kost 5 euro en let op : dit geld krijg je na het schoolfeest weer terug van je mentor.

Sportklas - BMX

Afgelopen donderdag heeft onze sportklas een BMX-workshop gehad van Sietse van Berkel (ACT BMX).

Sietse is een freestyle BMX'er die onze leerlingen allerlei gave trucjes heeft geleerd.

Ook deze week hebben de leerlingen weer genoten van de sportklas en hebben we onze blik gericht op softbal!



22-11-'24
Sietse van Berkel

What's next?

Belangrijke data in December

2/3/4 december : Kaartverkoop schoolfeest

10 december : LOB-Pubquiz 2GT

12 december : Schoolfeest

19 december : Leerjaar 1 naar Xanten

20 december : Kerstviering

23 december - 3 januari : Vakantie!

Instagram!

Is het jullie al opgevallen dat ons Instagram account ineens een stuk actiever is? We hebben een nieuwtje :

Mevrouw Theuns is voortaan de beheerder van ons Instagram account!

Heb je een leuke foto die iets met Olympia te maken heeft? Stuur 'm door naar mevrouw Theuns of tag het schoolaccount erin!



Volg ons!
@Olympia_vmbo_eindhoven



The Olympian

In the picture

Mevr. Nijkamp



Ik ben Salina Nijkamp en ik woon in Eindhoven. Ik werk nu bijna een jaar op Olympia. Ik ben vlak na de kerstvakantie begonnen. Toen werkte ik nog 2 dagen en nu werk ik 4 dagen in de week. Dit jaar ben ik ook mentor van een heel erg leuke klas, 3GT. Dat doe ik samen met Mevr. Arslan & Mevr. Reijnen. Voordat ik hier kwam werken heb ik op veel verschillende plekken gewerkt. Ik heb op het speciaal onderwijs gewerkt, middelbaar onderwijs en het basisonderwijs. Ik heb zelfs nog een tijdje voor de klas gestaan op een basisschool, bij groep 5/6.

Buiten het werk speel ik volleybal, vind ik het leuk om uitstapjes te maken met vriendinnen en om te koken. Ik hou heel erg van garnalen en een biefstukje, terwijl ik ook heel veel vegetarisch kook en veel groente eet! Ook vind ik het erg leuk om te reizen. Ik ben onder andere in Indonesië en Vietnam geweest en dat vond ik heel gaaf. Ik zou graag nog eens naar IJsland willen en nog een keer teruggaan naar Zuid-Afrika. Ik heb daar ontwikkelingswerk gedaan, maar daardoor heb je weinig mogelijkheden om het land te zien. Het zou me daarom heel vet lijken om terug te gaan en bijvoorbeeld op safari te gaan!

Ik woon samen met mijn beste vriendin, daar deel ik al 3 jaar een huis mee. We koken samen heel veel en we wandelen vaak om even bij te kletsen. Het liefst ben ik onder de mensen en vind ik het leuk om met iedereen in contact te zijn!

Als ik wat meer rust wil lees ik graag een boek of maak ik een puzzel. Ook vind ik het heel leuk om creatief bezig te zijn, alleen ben ik daar niet zo goed in. Ik ben een groot fan van spelletjes spelen, dus dat doe ik graag met mijn vriendinnen. Verder heb ik altijd gezongen en in een band gespeeld én ik speel een beetje gitaar. En natuurlijk sport ik heel veel, dat vind ik heel leuk en gezellig. Naast volleyballen ga ik ook wel eens hardlopen met de meiden uit mijn team.

Het leukste aan mijn werk op Olympia vind ik het contact met de leerlingen. Ik zie veel verschillende groepen en het is echt wel heel leuk dat je een band met ze op kunt bouwen. Je kunt dingen uit het weekend met elkaar delen en ze komen soms ook naar me toe met persoonlijke problemen waarbij je ze kunt helpen. Die rol vind ik heel erg mooi. Mijn collega's maken ook echt het werk, dus dat is heel erg gezellig! Ik vind het fijn dat we een wat kleinere school hebben, waardoor je veel mensen leert kennen.

Mijn boodschap aan de leerlingen is : Blijf vooral jezelf, op deze leeftijd kom je met veel kinderen in aanmerking en zie je veel verschillende manieren van hoe je met elkaar omgaat. Maar blijf daarin altijd naar je eigen gevoel luisteren, wat voor jou goed is. Uiteindelijk zie je dan ook dat anderen dat stukje van jezelf ook gaan respecteren. Als je dat gaat ontwikkelen, dan kun je een heel mooi persoon worden.